

Malta tur september 1997

Af Randi Mortensen.

Som føljeton på vores optakt til Jubilæet 2017, fortsætter vi i dette nummer med en artikel omkring en ferietur i 1997, til feriestedet Melliha Holiday Center på Malta.

Ferien startede indefra afdelingen i Nørregade 65, hvor der udover mig, var 8 andre brugere med. Der i blandt Allan Larsen, Flemming Priess og Keller Elmkvist, som stadig kommer på Præstegården. Af personaler var Susanne, Sanne, Anne Mette og Bent med.

Det var den første gang at jeg skulle flyve, så jeg var lidt skuffet over at skulle sidde ved midtergangen på flyveturen derned, så jeg ikke kunne se udenfor. Jeg fik lovning på, at få en vinduesplads på flyveturen hjem, så det glædede jeg mig meget til.

Vi boede på Melliha Holiday Center, som er et hotel med mange små huse. Husene bestod af et opholdsrum, et 2. persons værelse og et soveværelse med dobbeltseng. Jeg boede sammen med Allan og Flemming, som havde



værelset med de to senge, og jeg lå og bredede mig i dobbeltsengen.

Allan og jeg gik ned på hotellet om aftenen, sammen med mange af de andre. Flemming ville tit gerne i seng tidligt, så når Allan og jeg kom ragende ind sent om natten, sov Flemming. Så sagde jeg til Allan, at han ligeså godt kunne komme ind og sove ved siden af mig, så vi ikke vækkede Flemming.

Han var vist lidt forlegen indtil Bent sagde, at det var da en skide god ide.

Allan " flyttede " ind, men allerede efter første nat, fik jeg lidt "skæld ud", " Hold kæft hvor du snorker, Randi " :-). Men det gik alligevel.

Vi var på forskellige ture rundt på øen. Blandt andet var vi på bådture, til Den blå Lagune.



Her lagde vi til ved en bred, hvor vi mødte Lino og Mary, og deres søn Andrew. De stod og fiskede. Mary kom over på båden, og satte sig ved siden af mig.

Her fortalte hun at de fangede fisk til deres kat, for fiskene dernede

kunne man ikke spise selv. Vi udvekslede adresser, og efterfølgende skrev vi frem og tilbage til hinanden. Mange var ude at bade, hvor man hoppede i vandet fra båden. Jeg var dog ikke i vandet, før vi en af de andre dage, var nede ved stranden. Jeg var her ude at bade med Sanne og Bent.

I nærheden af hvor vi boede, lå Skipper Skræk byen, "Popeye Village". Det var en by fyldt med små træ huse, hvor selveste Kevin Costner tidligere havde indspillet en filmen "Popeye", så hele byen var en filmkulisse.



Vi kunne desværre ikke komme derned i kørestol, så vi kørte videre og så nogen af alle de andre flotte seværdigheder, der var på øen. Blandt andet var vi inde i Maltas hovedstad, Valetta.

Der var ikke rigtig nogen gågade, for busserne kørte imellem os. Vi var inde og se nogen rigtig flotte katedraler. De havde lavet ekstra meget ud af deres

udsmykning, da Mother Teresa netop var død, d. 5. september.

Da vi skulle hjem, havde jeg godt nok fået en vinduesplads som lovet. MEN GODMORGEN !!! det var lige imellem to vinduer, og lænede jeg mig



fremad og kiggede ud, så kunne jeg kun se vingen. Men til gengæld kunne jeg holde øje med, om vingen faldt af.

Vi ankom til Nørregade, hvor alle taxaer og busser holdte og ventede på os.

