



## **Minder fra Nørregade 65.**

Af: Tina Johansen

Jeg har fået til opgave at fortælle lidt om vores by-filial i Odense Centrum.

Vi startede vores byfilial, hvor vi tog dametøj i kommission i en lille butik i 1996. Kommission betyder at vi fik tøjet fra nogle og solgte det videre til andre. Når vi tog tøj ind undersøgte vi om tøjet var helt, rent og om knapper og lynlåse fungerede som det skulle.

Hvert stykke tøj havde et nummer, som vi krydsede af i vores bog, når tøjet var solgt. Så var det nemmere at finde ud af, om ejeren skulle have sine penge eller om perioden var udløbet, og tøjet skulle retur til den der havde indleveret det. Vi måtte nemlig "kun" have det i 3 måneder. Jeg skulle måske skrive at vi kaldte butikken "Idé -stedet. Jeg var rigtig glad for at hjælpe

til der, og savner det meget... I tilknytning til tøjbutikken havde vi en cafe, som vi kaldte cafe-stedet. Her kunne vi købe kaffe og rundstykker om morgenen og forskellige ting som croissanter og provencetter til frokost.. En provencette er en slags toast med ost, skinke og tomat, som man rister i en toastmaskine og som er varme når de skulle spises.

Udover tøjbutikken og cafeen, havde vores ungdomsgruppe "mælkebøtten" til huse på 1. salen. Der så vi film, gik ture til kongens Have, lavede biografture og ture op til gågaden, hvor vi nogen gange spiste frokost på Jensens Bøfhus og shoppede, så man skulle tro vi



havde mange penge. Vi har haft mange gode ture ud af huset.

Tur i December, hvor vi startede hjemmefra i en stor liftbus, hvor der også var plads til kørestolsbrugere. Vi kørte til Tivoli i København, hvor vi så juleudstillinger, spiste frokost og aftensmad.



Hvis det var rigtig koldt, varmede vi os på et glas gløgg, æbleskiver, og hjemmelavede bolcher. Vi nåede også lige at se alle de smukke julelys blive tændt når det blev mørkt. Det var MEGET flot, og synd for dem der ikke har set det.

Vi spillede også mange spil, blandt andet 10.000, som er et terningsspil med 6 terninger. Det gjaldt om at nå 10.000 point som den første

Vi havde også vores egne ferieture til Haurvig ved Ringkøbing, hvor vi boede i luksus-sommerhus i klitterne ved Vesterhavet. Her spiste vi på fiskerestaurant og var i Mønsted Kalkminer, hvor vi overværede at de optog scener til årets julekalender. Vi har også været på Strynø, hvor en af medarbejderne



bejderne havde et lille stråtækt bondehus, der blev brugt til sommerhus, her var rigtig rart, masser af frisk luft og en smuk natur hvor der var mulighed for lange gåture og hygge i husets store have.

Vi har også haft en ferietur til København (Amager), hvor vi boede på Vandrerhjemmet. Derfra lavede vi en endagstur til Christiania, hvor vi overværede en politirazzia, og til Sverige, hvor vi besøgte Malmø. Det var en flot by. Det var også gode ture, og det var rart at vi ikke var så mange afsted.

I Et par år havde vi hvert år vores egen sommerfest, hvor vi var på Carlslund og spiste deres dejlige æggekage, hvis vejret var til det, sad vi ude i telt. Det var rart at have vores egen sommerfest, da mange af os ikke havde mødedage på præstegården, og derfor ikke kendte brugere og personaler der var derude.

Vi har også haft vores egne julestuer, hvor vi spiste aftensmad og har haft hjælp fra Odd Fellow logen til at tilberede maden, servere og rydde op. Det var dejligt, at have hjælp til det for så kunne personalet for en gangs skyld, sidde ned og nyde at blive opvartet sammen med os. Til disse aftener spillede vi banko og sang julesange som Bent spillede til på sin guitar. Det var meget hyggeligt, men her har præstegården nogle bedre rammer, da det er et gammelt hus med en god atmosfære.. Vi mangler dog ofte sne denne aften. Denne aften serveres der gløgg, æbleskiver, sandwich som køkkenet har lavet samt kaffe/the og hjemmebagte småkager....

Nu må jeg hellere slutte, for der skal meget andet i bladet, men jeg håber at I alle syntes det har været spændende, at læse om hvad vi lavede i Nørregade. Jeg har selv fået en ordentlig rutchetur gennem minderne.....