

# Fællesnyt



Efterår og vinternummer 2016

## Efterårsstemning på Præstegården



Handikapcentret Tarup Gl. Præstegård



# Indhold

- 4 Forstanderens beretning.
- 6 Tur ned af mindernes sti - Hou turene
- 8 Randis ulykke
- 13 Thomas Fugl's besøg på Tarup Skole
- 15 Annettes søde tand " Ria'alamandetærte
- 17 Min tid på Tarup Gl. Præstegård og Nørregade
- 20 Temauge " Så sødt som i gamle dage "
- 23 De kreative sider
- 25 Chokolade-nougat med ristede mandler
- 26 Tur til Odense zoo d. 6.september 2016
- 29 Bladgruppens farvel til Svend Ladegaard
- 30 Tid til at sige " Tak for denne gang "
- 31 Kort sagt
- 32 Bagsiden



# BLADHOLDET



Annette Nielsen  
Redaktør



Bjørn Rasmussen  
IT- teknikker



Thomas Fugl  
Journalist



Thomas Bøgelund  
Kgl. Hof-reporter



Randi Mortensen  
Skribent



Finn R. Thøstesen  
Skribent



Maria Kristensen  
Skribent



Niels Henriksen  
Skribent



Louise D. Hermann  
Tovholder



Lotte D. Madsen  
Tovholder



## Decemberhilsen fra forstanderen

Denne hilsen skriver jeg midt i november og den første sne og kulde har allerede ramt os. Det er koldt og vådt, men alting ser lidt lysere ud, når man ankommer til Tarup Gl. Præstegård, der er klædt i hvidt. "Sne flokke kommer vrimplende" sang vi til morgensamlingen i dag. Ja, så er vinteren kommet.



Siden sidste "Fællesnyt" har hele Tarup Gl. Præstegård været i Zoologisk have. Brugerrådet besluttede sidste år at overskuddet fra markedsdagen skulle bruges til en fælles ZOO-tur. Alle brugere var inviteret med, også de der ikke havde mødedag. Det blev en stor succes. Vi var alt i alt 94 deltagere inklusiv frivillige og medarbejdere. Som brugerrådet fortæller i deres evaluering, var det et "Top-klasse" arrangement – turen var velorganiseret, forplejningen var rigtig god og vejret helt fantastisk. Og ikke mindst var det rigtig godt at alle kørestolsbrugere havde en hjælper.

Vi har også i år haft en temaug. Temaet var "Så sødt som i gamle dage" Tiden blev denne uge skruet tilbage til 50'erne. Ugen blev præget af aktiviteter fra gamle dage, ligeså maden og mange havde glemt,





hvor godt øllebrød og havregrød smager.

Så gik den endelig i luften, den nye hjemmeside. Den har været længe undervejs. Når du vil finde vores hjemmeside kan du enten google "Tarup Gl. Præstegård" eller du kan søge på [www.handikapcentret.dk](http://www.handikapcentret.dk). På hjemmesiden er der bl.a. en beskrivelse af aktiviteterne, menuplanen for den aktuelle uge, det seneste "Fællesnyt" og mange andre oplysninger. Ikke alle brugere er fortrolige med at gå nettet, derfor har vi, på opfordring fra brugerrådet, arrangeret en introduktion til hjemmesiden. Det er blevet arrangeret således at bruger hjælper bruger og i løbet af en uge får alle mulighed for at deltage.

Der er kommet nye folk på Tarup Gl. Præstegård.

Den 1. oktober startede Ida Boas i jobafklaring. Ida er uddannet pædagog. Ida holder trivselssamtaler med brugerne. I dette arbejde anvender Ida sin pædagogiske viden uden at hun bliver udfordret på sin fysik.

Det er til stor glæde for både brugere og medarbejdere. Ida bliver på Tarup Gl. Præstegård året ud.

Den 1. december byder vi velkommen til Camilla Francke. Camilla er pædagogstuderende og skal være i praktik på Tarup Gl. Præstegård i et ½ år.

Vi siger samtidig farvel til Lea Albrechtsen. Lea har været hos os siden den 1. juni og hun skal nu tilbage til skolebænken.

Vi holder Julestuen tirsdag den 6. december, i tidsrummet 13.30 – 15.30. Vi glæder os til at se jer alle.

Mange decemberhilsner fra  
Bodil Mærsk

# Tur ned af mindernes sti - Hou-turene.

Af Bjørn Rasmussen og Birgitte C.

En årlig tilbagevendende begivenhed.

Fra 2004 til 2011 har vi på Præstegården arrangeret ferieture til Hou. En til to busser fyldt med brugere og personaler, er hvert år draget af sted til det Jyske, i en lille uges tid for at holde ferie.

Hou feriecenter ligger i forlængelse af Egmont højskolen, og består af en masse små handicapvenlige hytter, med plads til ca. 6 personer. Igennem årenes løb, har vi oplevet mange forskellige ting når vi



var af sted, dog var der nogle ting der gik igen år efter år.

En-dags tur til Tivoli friheden i Århus var fast punkt på programmet.

Vi havde også altid arrangeret et bryggeribesøg i Hou og omegn. Vi besøgte bla. Århus Bryghus, Odder bryghus og Horsens Bryghus mm.

Vi har også besøgt Horsens Statsfængsel,



Ree Dyrepark og Randers regnskov.  
Vi har været på heldagsture til Samsø og Tunø.  
Vi lavede selv mad og de fleste aftener grillede vi. Vi spiste mange kager og spiste i det hele taget rigtig god mad. En anden tradition var risalamande til

dessert den sidste aften. Her var der puttet 50 mandler i, og det gjaldt så om, at få flest mandler for at få mandelgaven. Der var mange gengangere med på Hou turene, og vi havde et helt specielt



sammenhold, når vi var af sted, da vi kom tæt på hinanden. Det var personalet der hjalp med alt det praktiske. Dog var vi så heldige at have hjemmehjælpere fra Hou kommune, der kom hver morgen og hjalp. Det var de samme hjemmehjælpere fra år til år.

Turene lå som regel i slutningen af maj eller juni og vi havde stort set altid godt vejr på turene. Selvom vi boede lige ud til vandet, var vi ikke ret gode til at få en dukkert. Det er vist kun sket en enkelt gang, at nogle få fik dyppet tæerne.

Det er dejligt med gode minder, og dem har vi masser af fra Hou-turene. Det kunne være helt sjovt hvis vi en dag fik mulighed for at tage på ferie tur igen.

## Randi's Ulykke.

Af: Randi Mortensen



Året var 1981, eksakt den 10. November 1981. Jeg boede i Sønderjylland, med min kæreste Finn. Vi var flyttet derned, på grund af at Finn havde et hus, og arbejde som styrmand. Han var tillige væk 6 måneder af gangen, så jeg hyggede mig hjemme med min hund og kat. Jeg var hjemmegående og søgte job.

Mit højeste ønske var at blive tolk/ translatør.

Det var ikke nemt at finde arbejde, så det var fint på daværende tidspunkt at være hjemme.

Jeg snakkede med min mor i telefonen, den 9. November. Jeg fortalte hende at Finn havde ringet til mig og fortalte "at han ville invitere mig med



ud at sejle, når han kom hjem i januar". Men sådan skulle det desværre ikke være!!

Den 10. november kl. 9.15 var jeg kørt op af vores markvej, på vej til gråsten, for at stemple. Den gang skulle man møde op personligt, hvis man



ville modtage dagpenge. Dette var også den første morgen, hvor det havde været frostvejr om natten. Det var dog ikke til at mærke på vejen, da det var en markvej.

Men da jeg kom op på Amtsvejen, og havde kørt ca. et par 100 meter, bremsede jeg, så hårdt at bilen snørede rundt om sig selv og røg over i den modsatte side.

Der var et hus på hele strækningen, og det ramte jeg så grundigt, at bilen blev total skadet.

Jeg mener det var en kat jeg bremsede for, "hvad skulle det næsten ellers være"?



Der var både mig og min hund "Fox" i bilen. Jeg blev slået bevidstløs; men Fox skete der heldigvis ikke noget med. Jeg har på min

hånd et varigt minde om Fox, idet han efterlod et ar. Han prøvede at "vække mig" han har enten bidt eller kradset min hånd.

Jeg kom på Åbenrå sygehus hvor de lagde mig i respirator. De var bange for indre blødninger, derfor blev de nød til at operere mig hurtigt. Derefter blev jeg overført til OUH, hvor jeg lå indtil de mente at jeg

var klar til at blive overflyttet til Nyborg sygehus.

Her havde jeg støtte og hjælp fra min familie, så det var godt at være i nærheden af dem.

I mellemtiden havde mor og far hentet Fox og Lille mis. De snakkede med Finn og sagde at han ikke behøvede at komme hjem, da jeg alligevel var

bevidstløs.

De mente ikke han skulle slutte sit job før tid.

Finn havde dog en anden mening, han VILLE hjem. Han kom hjem den 17. november og



havde afmønstret fra den anden side af jorden.

Da jeg var kommet mig så meget, at jeg kunne starte genoptræning, blev jeg tilknyttet Ringe sygehus i 1982. Jeg havde på det tidspunkt intet sprog, men jeg skal lige love for det kom pludselig.

Der var løbende nogle situationer hvor jeg skulle opereres i benene, og der skulle jeg tilbage til OUH. Overlægen Lund Olesen fra Ringe meddelte mine forældre at jeg skulle på Rosengården, som er et alderdomshjem / plejehjem, da der ikke var mere at gøre for mig.



På det tidspunkt var jeg kun 20 år gammel. Den meddelelse faldt ikke i god jord hos mine forældre.

De kontaktede Rudkøbing sygehus, fordi overlægen derovre havde kontakt med overlæge Friis i Hornbæk. Her fik jeg en plads i 3 måneder, det var i 1983. Hornbæk fungerede dengang som genoptræningscenter.

Her fik jeg en alle tiders værelses kammerat, Lene, vi faldt i hak med det samme og ses stadig den dag i dag. Vi har ligeledes holdt venskabs "sølvbryllup". Lene er den veninde der nogen gange kommer her på gården og besøger mig.

Den 12. Juni 1983 hed opholdet Vollsmose plejecenter, og det var jeg bestemt ikke glad for. Jeg gjorde alt for at opholdet skulle stoppe, da jeg ikke kunne tåle indeklimaet og min eksem blev ved med at bryde ud. Men ikke desto mindre boede jeg der indtil 1. juni 1986.

Det var også under mit ophold i Vollsmose at mit forhold til Finn stoppede, hvilket jeg var rigtig ked af.



Året før jeg rejste, kom der en ung mand fra Ringe Sygehus, og flyttede ind på stuen ved siden af mig. et var Allan Larsen, og vi faldt i hak næsten med det samme.

Jeg hørte under Ørbæk kommune og havde min familie i nærheden af Ørbæk, derfor var jeg glad da jeg blev tilbudt en bolig på buen 9 i Ørbæk. Her har jeg boet siden, og har kunnet fejret 30 år jubilæum i år.

Jeg har en travl hverdag og glæder mig over et ugeprogram som ser således ud: 2 dage på TGP, 1 gang fysioterapi, og jeg har en besøgsven der kommer om onsdagen.

Det kan godt være jeg sidder i en kørestol og har nogle begrænsninger, men mit HUMØR fejler bestemt ingenting..

Fortalt og skrevet af Randi og Lotte





## Det er skønt at holde foredrag for børn. Af Thomas Fugl

Tirsdag den 4. Oktober var jeg over på Tarup skole og holde Foredrag for nogle børnehaveklasser. Det var rigtig sjovt blandt andet fordi, jeg kan godt lide at komme ud og fortælle, om det at være handicappet. Jeg synes det er vigtigt at børn får kendskab til det, så tidligt som muligt. Det der er så dejligt med små børn er, at de ikke har



så mange fordomme, og de spørger om lige hvad de tænker på.

Jeg synes de var rigtig gode til at stille spørgsmål, og det overraskede mig, at vidste så meget.

De spurgte blandt andet om ” hvordan jeg var blevet handicappet ” ” hvordan jeg kommer op om morgnen ” og meget andet. Jeg vidste dem hvordan min stol



fungere, og hvordan den kan køre op og ned.  
Det synes de var vældig sejt.

Jeg kommer gerne over på Tarup skole igen, og evt holder foredrag for andre klasse, der kunne være interesseret, for som sagt nyder jeg at komme ud og fortælle om det at være handikappet.





## **Annettes Den søde tand.**

### **Ris´alamandetærte**

12-14 personer

#### **Tærtebund:**

200 g hvedemel

50 g meget finthakkede mandler

100 g koldt smør

1 spsk rørsukker

1 æg



Bland hvedemel, mandler og sukker. Skær smørret i små stykker og gnid dem ind i melblandingen, til det smuldrer. Saml dejen med et sammenpisket æg

(dejen skal ikke æltes igennem – bare samles) og pak dejen ind i film, inden du lægger den i køleskabet en halv times tid.

Drys mel på bordet og rul dejen ud i ca. 5 mm tykkelse. Bred dejen ud i en form – gerne et tærtefad med løs bund. Skær overskydende kanter af og prik bunden med en gaffel. Bag bunden i ovnen ved 190 grader i ca. 25 minutter. Lad bunden afkøle.

risengrød lavet på 1½ dl ris

(se vejledning på pakken)

2 tsk vaniljesukker

3½-4 dl fløde – pisket til blød flødeskum

flormelis

1 glas god kirsebærsaube – gerne fra Selleberg

Tilbered imens risengrøden og lad den køle helt af, inden du vender vaniljesukker og flødeskum i risengrøden. Smag til med flormelis, hvis du bruger en kirsebærsauce, der ikke er så sød. Dryp eventuelt tærtebunden med lidt kirsebærvin, inden du fordeler risalamanden ud over.

Lad gerne din risalamandetærte trække i køleskabet nogle timer, inden den serveres. Fordel kirsebærsaucen ud over din risalamandetærte lige inden servering.

OBS – gem evt. en hel smuttet mandel i din risalamandetærte, hvis der er mandelgave...





# Min tid på Tarup gamle præstegård og lidt om min tid i Nørregade.

## Af Thomas Fugl

I forbindelse med, at vi skriver artikler frem til vores Jubilæumsnummer 2017, vil jeg gerne fortælle lidt om hvordan det har været for mig, her på Tarup gamle Præstegård.



Jeg startede her på Præstegården den første marts 2004. Men allerede i 1998 startede jeg i Nørregade 65, som var et projekt under Tarup Gamle Præstegård.

I Nørregade 65 havde vi flere aktiviteter, vi havde genbruges butikken hvor man kunne købe brugt tøj til kvinder og en cafe.

Vi havde en elevator og oppe ovenpå havde vi en aktivitetsgruppe, som vi den gang kaldte for ungegruppen.

Dengang var jeg blandet andet med på Egeskov marked hvor Annemette var med.

I Nørregade havde vi på det tidspunkt mulighed for at blive undervist i Dansk.

Der kom en lærer ude fra CSV, og hun spurgte mig på et tidspunkt, om jeg kunne tænke mig at få noget

mere undervisning derude. Det sagde jeg så ja til, og så var jeg der ude i tre år, og dermed slutte min første periode i Nørregade 65.

Den første marts 2004 startede jeg på Tarup Gamle præstegård.

Det er tolv år siden, og jeg er utrolig glad for at være her. Der er sket en del, i den tid jeg har været her ude. Der har været tre Forstandere og en Souschef.

Der var en del ting der var anderledes, da jeg startede her på Tarup gamle Præstegård.



Når vi skulle købe kaffe og brød i cafeen skulle vi betale med mad billetter.

De fleste døre, på nær over ved hovedbygningen, var ikke elektroniske, som de er i dag.



Som tidligere nævnt, har jeg også været i Nørregade 65. Da jeg startede for tolv år siden, havde jeg en enkel dag i Nørregade, der spillede vi, og nogle dage var vi en tur nede i byen.

Så indtil aktivitetstilbud lukkede i Nørregade 65, i 2008 begrundet af besparelser, havde jeg en dag om ugen derinde, og to dage på Præstegården.

I årenes løb har jeg været på forskellige ferieture med Præstegården, blandt andet til København og til Tenerife.

Jeg har altid været en nysgerrig person, der gerne vil have indflydelse, og derfor har jeg af flere omgange været i Brugerrådet herude. Mit mål er også at komme ind i Brugerrådet igen.

Jeg har været bruger her på Præstegården i 12 år, og i alle 12 år har jeg været en del af Bladgruppen. Det er blevet til mange artikler, men specielt denne, har været sjov, med at skulle se og huske tilbage, på de år man har været en del præstegårdens historie.



Tema ugen på Præstegården.

## *”Så sødt som i gamle dage”*

I uge 40 var det blevet besluttet at vi skulle afvikle en tema uge herude på Tarup Gl. Præstegård.

I år var teamet ” Så sødt som i gamle dage”.

Værkstederne skulle så vidt mulig tænke kreativt i forhold til aktiviteter, det gjaldt både motion, træ værkstedet, musikgruppen, spille gruppen, glas og keramik.



Køkkenet havde også været de gamle kogebøger igennem, og hver dag blev der serveres go´gammeldaws ma´ ala´1950érne.



Det var bla. hyldebærsuppe med tvebakker, frikadeller med stuvet hvidkål, fløjlsgrød og kærnemælkssuppe.



Hele huset emmede af gamle dage og flere brugere havde været hjemme i gemmerne og finde spil, glansbilleder og forklæder mm. frem, som de tog med herud.

Det gav nogen rigtige gode snakke, da mange kunne genkende de ting der var blevet udstillet i den lille cafe.



Ugen sluttede af om torsdagen, hvor vi afholdte markedsdag. Her kunne man købe de ting, som værkstederne havde produceret i ugerne op til, og det var selvfølgelig også med 1950'erne som tema.



Der udover var der røgeost, rugbrød og ikke mindst lykkehjul, hvor man kunne vinde mange fine præmier.



I cafeén blev der solgt 50 ér kager, nemlig den gode kringle med marcipan, marmorkage og æblekage med flødeskum og gele. En dejlig og anderledes uge, hvor både brugere og

personale havde gjort noget for, at skabe en stemning som i gamle dage. Vi har sat nogle billeder op som fortæller om stemningen og hvor fint her var.





# De kreative sider.

Året rundt bliver der lavet de flotteste kreative ting, herude på Tarup Gl. Præstegård.

Her i bladet prøver vi så vidt muligt, at komme rundt i de forskellige aktiviteter, og få taget billeder af de fine ting.

De fine skamler er lavet i et samarbejde mellem træværkstedet og Kreativ værksted.

I Kreativ værksted har de brugt cykelslanger, som er blevet flettet omkring træværket.



Vinholder lavet af Michael Storm over på træværkstedet.

I bunden af vinholderen, kan der hænges vinglas.



Kattia Thomsen har lavet disse ure i Kreativ værksted og på Glasværkstedet. Tallene på uret, er lavet i glas, og selve uret er lavet af reb, som er limet fast på en træplade.



*” Så sødt som i gamle dage ”.*

I forbindelsen med Temaugen i uge 40, blev der på Glasværkstedet lavet fine små skåle, med motiver af gamle reklamer fra 1950'erne.

ESSO, VALO, GULF og Dandy Tyggegummi, var nogen af de reklamer der blev brugt.



# *Chokolade-nougat med ristede mandler.*

## Du skal bruge:

200 g nougat  
100 g. mandelsplinter  
300 g. mørk chokolade  
70 % kakao



## Det skal du gøre:

- Bred mandelsplinterne ud på en bageplade med bagepapir, og stil dem i en 200 grader varm ovn, til de er gyldne. Det tager kun få minutter.
- Lad mandlerne afkøle, mens chokoladen smaltes i en gryde med god bund, ved meget svag varme.
- Tern af den bløde nougat kommes i gryden til chokoladen, og smeltes sammen med chokoladen under omrøring.
- Mandlerne røres i chokoladen-nougat-blandingen. Hældes i en form, afkøler og sættes på køl i et døgn. Skær i firkanter og server.

MUMS :-)

# Tur til Odense Zoo d. 6. september 2016

Af Finn Thøstesen.

Brugerrådet havde sammen med Bodil besluttet, at vi skulle have en tur til Zoologisk have. Det blev den 6. september 2016, og denne gang skulle hele huset inviteres med, og ikke kun dem der havde møde dag. Derfor flyttede hele Tarup Gl. Præstegård til zoo.

Vi blev hentet hjemmefra af vores busser, og kørte direkte til zoo. Her stod personalet og modtog os og klokken 10 gik vi samlet ind.

Vi gik sammen ned til Katollen, hvor vi fik rundstykke med ost og marmelade, og te og kaffe.



Efterfølgende gik vi rundt i zoo. Jeg havde min elektriske kørestol med, så det var nemt at komme rundt.

Personalet havde sørget for 3-4 hjælpere udefra, da vi nu var så mange af sted. Jeg havde fået en sød pige, der gik



rundt sammen med mig.  
Præstegården havde  
booket toget der kører i  
zoo, til at fragte folk rundt.



Det var hyggeligt og en  
god måde at se det hele  
på.



Det var et skønt vejr hele dagen, så det var dejligt. Da det blev frokost tid mødes vi igen ved Katollen, og fik serveret frikadeller med kold kartoffelsalat. Det smagte dejligt og personalet var klar til at hjælpe os alle.



Derefter gik vi rundt igen, og så på alle dyrene. klokken 15 mødes vi igen og skulle have kaffe. Camilla og Stine havde sørget for at der var rigelig med kage, så vi manglede ikke noget.



Alt i alt en dejlig dag, hvor alle vi brugere hyggede os, og personalet sørgede for os endnu engang.



# Bladgruppens farvel til Svend Ladegaard

Af: Nicolai B. Hansen.

Hvem var Svend egentligt ?

Jo han startede den første september 2008, hvor han straks tog fat på at kaste glans over bladgruppen, med sin skønne humørfyldte væremåde, denne medførte ofte at jeg personligt måtte smile derover.

Svend var en stor del af Bladgruppen, og bidrog i næsten alle Fællesnyt blade, med artikler omkring arrangementer og hans egne oplevelser og liv før og efter sin hjerneskade.

Svend nød at søge på nettet efter al verdens sære og sjove oplysninger, disse ting har jeg selv lært en del af, så Svend kære kollega æret være dit minde og hvil i fred.



# Tid til at sige ” tak for denne gang ”.

Af: Nicolai Ingemann Hansen

Kære venner. Nu er det langt om længe lykkedes for mig, at få en to værelses lejlighed, i botilbuddet ”Fjord\_stjernen.

Udover at det er splinter nyt – ja så har det både eget helsecenter med boblebad og massagerum. jeg kunne blive ved, men denne artikel er jo tilegnet jer.

Kære kolleger/venner, jeg skal aldrig glemme jeres fantastiske modtagelse af mig tilbage i 2003.

Nok er jeg yngste-mand her og som nogle kalder ”lillebror”, dette har nu aldrig generet mig, snare modsat, jeg tager dette som en kompliment fra jer.

Det har således været mig en kæmpe glæde, at arbejde sammen med jer. Stedet her er og har være en stor del af mit liv og min hverdag, som alle skal have tak for.





## **KORT SAGT.**

### **HANDIKAPCENTRETS**

#### **ADRESSE:**

Tarup Gamle Præstegård  
Præstegårdsvænget 51,  
5210 Odense NV.

Hjemmeside:

E-mail:

#### **TELEFON / ÅBNING:**

Kontoret: 66 13 55 47  
Mobil 30 51 46 73 (sms)  
Man, tirs, tors: kl. 8.00 - 15.30  
Ons.: kl. 8.45 - 15.30  
Fredag: kl. 8.00 - 13:00

[www.handikapcentret.dk](http://www.handikapcentret.dk)

[tarupglpraestegaard@odense.dk](mailto:tarupglpraestegaard@odense.dk)

### **FRAVÆR VED SYGDOM OG LIGNENDE:**

Hvis du om morgenen finder ud af, at du vil være fraværende på Præstegården samme dag, skal du selv ringe afbud til din transportordning så tidligt som muligt, og inden kl. 09:00:

#### **Borgere i Odense kommune:**

Taxa Fyn 66 13 22 13

Telefonen har åbent døgnet rundt

**Borgere i Assens kommune:** 66 13 22 13

Taxa Fyn

Telefonen er åbent døgnet rundt

**Borgere i Nordfyns kommune:**

FynBus (Flextrafik) 63 11 22 55  
(Tryk 2)

**Borgere i Nyborg kommune**

Ferritslev Taxa 65 98 11 22

Umiddelbart herefter skal du også ringe afbud til kontoret på Præstegården.

Al anden planlagt fravær (fridage, ferier m.m.) skal meddeles til kontoret på Præstegården.



## **Julestue**

I år holder vi julestue, tirsdag d. 6.12.16, fra kl. 13.30-15.30.

Mere info i invitationen som er kommet ud.

## **Juleferie på Tarup Gl. Præstegård.**

Sidste dag på Præstegården inden Juleferien er,

torsdag d. 22. december.

Første dag efter juleferien er

mandag d. 2. januar 2017



**Bladgruppen ønsker alle en rigtig god jul, samt et godt og lykkebringende nytår**